

Kära vänner i Konstföreningen!

Det har varit en blöt och kall sommar men vi har haft tur de dagar vi haft aktiviteter.

Kyrkogårdsvandring Vår sommar inleddes med en vandring på kyrkogården bland konstnärsgravar. Kända och okända. En av de okända var familjen Morales grav, där även Mona Morales-Schildt ligger. Hon var en framgångsrik glaskonstnär vid Kosta på 1960-talet. Vidare besökte vi Dagmar Lodéns grav med anledning av att vår medlemsskrift i år var tillägnad henne. Ca 25 personer deltog i vandringen.

Sommarresan den 6 – 7 augusti, hade rubriken ”Från La Traviata till Avestaforsens brus”. Vi var 40 personer som gladdes åt strålande väder. Upplevelserna följde på varandra. Morgonkaffe med Tangotårta på Elsa Anderssons kafé i Norberg, Galleri Astley med vandring i skulpturparken och minnesvärd utställning med verk av den ryske konstnären Ernst Neizvestny.

Efter inkvartering på Åkerby herrgård i Nora for vi till Opera på Skäret och fick vara med om en mycket fin och uppskattad föreställning av La Traviata.

Andra dagen inleddes med besök på Grönsöö slott där vi togs emot av slottsherren själv Jacob von Ehrenheim. Han visade oss slottet och berättade om de gamla släkterna. Grönsöö drivs som jordbruk men turismen är en viktig del i verksamheten. Det är i dag en stiftelse, som har till syfte att bevara slottet och alla inventarier, ca 13 000 föremål. Varje år görs särskilda temautställningar med föremål från slottet. I år var det konsten som visades. Där intogs också en utsökt lunch. Till er alla som inte var med, vill vi verkligen rekommendera en sommardag på Grönsöö!

På vägen hem besökte vi den berömda Härkeberga kyrka, där Mats Persson och en lokal guide visade de fantastiska målningarna av Albertus Pictor. Syföreningsdamerna i församlingen hade bakat och serverade oss kaffe i församlingshemmet inför hemfärden.

Sista stoppet var Calle Jularbomuseet i Gamla byn i Avesta. Då var vi så fyllda av intryck så att lyssna till Avestaforsens brus var väl vad vi klarade efter att ha upplevt så mycket.

Saltsjöbaden Den 19 september gör vi en heldagsutflykt till Saltsjöbaden under författaren Lars Westmans ledning. Resan är fullteknad. Men skulle du vara intresserad kan du anmäla dig till Gunilla Esbjörn och stå som reserv.

Vinterfest i Mora Den 19 februari 2016 besöker vi Mora. Chefen för Zornmuseet Johan Cederlund kommer att visa den aktuella utställningen med Lars Jonssons fågelakvareller. Sen åter vi gott och går på invigningskonserten av ”Vinterfest” i Mora kyrka. Mera information i nästa medlemsbrev.



medlemsbrev nr 4, 2015

Gåva Leksands konstsällskap har fått en testamentarisk gåva av Ragnhild Lundström. Hon och hennes man Einar Lundström ägde "Frimärkshuset" och flyttade sin verksamhet från Stockholm till Leksand. De var mycket konstintresserade och har genom åren skänkt konst till Leksands kommun och Konstsällskapet. Vi har dem att tacka för dalmålningsinredningen från Hjulbäck, som finns i kulturhuset, Emerik Stenbergs "Bak i stugan", Nils Anderssons "Roende kulla" och nu Gustaf Teodor Walléns fina tavla från Åkerö och en målning av Ivar Nyberg.

Utställning "von Dardels i Leksand" I höst kommer en bok skriven av en av Konstsällskapets medlemmar, Angela Rundqvist. Boken handlar om Fritz von Dardel, som var en betydelsefull man i svenskt kulturliv under 1800-talet. Han var officer, hovman och ämbetsman, bl a preses i Konstakademien. Vi har i våra samlingar ett par verk av honom. Han besökte, som så många andra kulturpersonligheter vid 1800-talets slut Leksand. Hans sonson Fritz Boltensstern slog sig ner i Grytnäs och en släkting Georges von Dardel byggde "Gnaget" i Styr sjöbo. De har satt spår i Leksand och för att lyfta fram deras betydelse i bygden och för att minnas Angela, som avled innan boken blev helt färdig, avser vi att göra en utställning på kulturhuset i februari. Exakt datum är ännu ej fastställt.

Vi önskar som alltid flera medlemmar. Medlemsantalet har ökat under året. Vi hoppas att det vi gör, skall vara så attraktivt att många fler vill komma med. För att hålla nere portokostnaderna skickar vi medlemsbrevet via e-post till så många medlemmar som möjligt. Om du inte lämnat din e-postadress är vi glada att få den. Vi ser att några inte betalat medlemsavgift för 2015, vill du fortsatt vara med eller önskar du avsluta medlemskapet? Vi är tacksamma för besked.

Ytterligare information finns på vår hemsida www.leksandskonstsallskap.se.

Vänliga hälsningar

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Kersti.jobs.bjorklof@telia.com

070-66 33 730

Gunilla Esbjörn
Sekreterare

Gunilla.esbjorn@telia.com

070-217 71 21