

Värmlandsresa den 23 -24 juli 2014 med följande besöksmål

☞ **Heidruns Bok och bildcafé**



Vår introduktion till Värmlandsresan!

*"Handelsresande i nordiskt vemod har han själv kallat sig. Vemod och allvar finns förvisso i hans rika lyriska författarskap men **Bengt Berg** är också en av de främsta förmedlarna någonsin av det värmländska gemytet, livsglädjen och stolligheten. Som författare och människa har Bengt Berg betytt oerhört mycket för att befästa och förstärka den positiva bilden av Värmland och värmlänningen."*



Han är nordvärmlänning och bosatt i Fensbol en mil norr om Torsby. Där driver han tillsammans med Gun-Britt Karlsson Nordeuropas lantligaste Bok- och Bildcafé, som fått sitt namn av Heidrun, den get som i den fornnordiska mytologin stod på taket till Valhall och åt av världsträdets Yggdrasils frodiga grönska.

Ett bokcafé med bröd och böcker för själen, men som också serverar lättare lunchrätter t ex soppa.

☞ **Sahlströmsgården, Torsby**



"Sahlströmsgården har fått sitt namn efter storbonden Per Sahlström, "Fryksdalskungen" kallad. Av hans tio barn kom, till bondens stora förtret, tre att bli konstnärer. Anna, blev målarinna, Bror skulptör och träsnidare och Ida – som pappa



ansåg vara "gårdens bästa dräng" – ville hellre väva och designa textilier och möbler."

"Sahlströmsgården är också idag, mer än ett sekel senare, en mötesplats utöver det vanliga. Här får besökaren en helhetsupplevelse. I dag visas det gamla boningshuset och dess konstskatt, efterlämningar från gårdens barn och deras vänner, som permanent utställning."



Övernattning med konst, rekreation och en underbar utsikt över Sirsjön. I det nya hotellet förenas gammalt och nytt.

🌀 Rottenros park och Berättarladan med Västanå teater



I parken finns ett hundratal skulpturer och reliefer. De flesta av dem är verk av kända nordiska skulptörer från tidsperioden mellan slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.



Berättarladan är Värmlands största lada ombyggd till teaterscen. Den ligger intill sjön Fryken och Rottneros park strax söder om Sunne. Scenografen Lars Jacob Jakobsson har ritat och byggt om ladan, inspirerad av Shakespeares Elizabethanska scener.

Nils Holgersson

"Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år gammal,..." Så börjar Selma Lagerlöf berättelsen om Nils Holgersson.

Han flyger i sommar igen på Västanå teater.

☞ Rackstadmuseet, Arvika



Rackstadmuseets verksamhet utgår från konstnären Christian Eriksson, som växte upp i Taserud, där fadern drev ett litet jordbruk och ett möbelsnickeri. Christian vandrade runt som "gesäll" i syfte att förkovra sitt möbelhantverk men leddes genom konstnärsvänner i Paris in på konstbanan.



Rackstadkolonin var en vänkrets av konstnärer, Gustaf Fjæstad 1868-1948 och Maja Fjæstad 1873 -1961, Björn Ahlgrensson 1872 -1918 och Fritz Lindström 1874 -1962 m fl, som var verksamma i trakten runt sekelskiftet 1900.

☞ Sandgrund - Lerinmuseet i Karlstad



Den anrika restaurangen och danspalatset Sandgrund är idag hem för konstnären Lars Lerins målningar. Det är en byggnad i modernistisk arkitektur, med stora panoramafönstren mot Klarälven.

Här anordnas även gästutställningar med fyra olika konstnärer varje år i Vita rummet.



Lars Lerin är född 1954 i Munkfors. Han studerade vid Gerlesborgsskolan 1974-75 och vid Valands konsthögskola i Göteborg 1980-84. Lars Lerin räknas som en av Nordens främsta akvarellister.

I konsthallen finns även en butik med försäljning av Lars Lerins böcker och ett café med vacker utsikt över Klarälven.